

**Beleidsplan:**

*Nangoma ziekenhuis begonnen in december 2011*

*Zie facebook; Mieke Huigen Stichting*

Doel:

Een vervallen ziekenhuis weer operatief gemaakt en een kinderziekenhuis gebouwd

Het opknappen van het oude bestaande ziekenhuis

Muren, bedden, nachtkastjes, trolleys, werden gerepareerd en geverfd.

We hebben horren voor de ramen gemaakt ivm muggen (malaria)

Gordijnen ivm de hete zon

Waterleidingen gerepareerd en aangelegd.

Toiletgelegenheden en douches gebouwd

Een vrouwenafdeling (ander gebouw) totaal opgeknapt wat nu gebruikt wordt voor zwangere vrouwen: voor en na de geboorte van kinderen

Twee verloskamers gebouwd en alle benodigde apparatuur gekocht

Couveuses gekocht en alle benodigdheden

Operatiekamer aangevuld met apparatuur

Een kinderziekenhuis gebouwd voor tenminste 20-30 kinderen

Een complete inrichting gekocht (bedjes, beddengoed, stoeltjes etc)

Douches, toiletten, en een dokterskamer gebouwd

Alles betegeld, geschilderd

Waterpompen geslagen en waterreservoirs gebouwd

Een enorme moestuin aangelegd voor vers fruit en groente voor alle zieken

Kippen, eenden, ganzen gekocht (uit eigen zak) voor verse eieren

In 2020/2021/2022 investering in medicijnen, wegwerphandschoenen en mondkapjes

**Beleidsplan:**

*Bhutan*

In Bhutan is het lesgeven aan monnik kinderen een groot probleem omdat de kloosters waarin ze verblijven vaak hoog in de Himalaya gebouwd zijn en moeilijk te bereiken. Over onderwijs wordt nagenoeg niet nagedacht. De kinderen leren het Boeddhisme en blijven in de kloosters.

Kinderen waarvan de ouders niet de mogelijkheden hebben ze op te voeden, of kinderen die één of geen ouders meer hebben belanden vaak in kloosters maar soms maakt het kind zelf de keuze om in een klooster te gaan wonen.

Als uitzondering heeft Bhutan dat wanneer je het klooster instapt je ook na eigen keuze weer het klooster mag verlaten. Je hoeft dus niet je hele leven in het klooster te verblijven.

Maar wat kan je doen als je het klooster verlaat en je bent niet educatief onderlegd?

Dit is de reden waarom dat YDF (Bhutan Youth Development Fund <http://www.bhutanyouth.org/> ) en de Mieke Huigen Stichting de koppen bij elkaar heeft gestoken.

Doel: Onderwijs aan kinderen in de kloosters

Als vrijwilliger ging mevr Bouke van Dijk op pad door Bhutan en bezocht de kloosters. Maakte afspraken met YDF en haalde via een charity avond geld bijeen waarvan veel lesmateriaal gekocht kon worden.

De kinderen kunnen studeren in de kloosters (leren lezen schrijven rekenen) en verder studeren naar wens in de hoofdstad Thimphu waar voor onderdak gezorgd wordt. Op deze manier hebben al deze kinderen de kans om te studeren en een wens baan te zoeken zodat ze niet hun hele leven in een klooster hoeven te verblijven maar de economie kunnen versterken met hun knowledge.

Een mooi initiatief in samenwerking met YDF waarvan Queen mother, Ashi Tseyring Pem Wangchuck de presidente is en waarmee we verschillende malen mee hebben gebrainstormd in Bhutan om het een succes te maken.

### **Beleidsplan:**

#### *Bangladesh*

In Bangladesh worden vaak veel kindertjes op straat gezet wanneer één of beide ouders overlijden en familieleden de kinderen niet kunnen opvangen. Deze kinderen zijn kansloos en vaak komen ze terecht in de prostitutie.

De Nederlandse Joke Wittekoek ontfermt zich al jaren over een jongens- en meisjeshuis genaamd: Dutch Bangla

family <http://www.jwsupport.nl/Savar.php> , in Bangladesh. Ze is dan ook grotendeels in Bangladesh waar ze woont en werkt. Als vrijwilliger ging mevr Bouke van Dijk naar het jongens- en meisjeshuis en verbleef daar een tijdje om te kijken wat de kinderen nodig hebben. Ook voorzitter Angeli van de Kerkhof ging naar Bangladesh zodat ze samen met Bouke van Dijk en Joke Wittekoek kon brainstormen. Het resultaat werd dat de Mieke Huigen Stichting de kinderen in de huizen gingen ondersteunen in schoolgeld, leer- en lesmateriaal, schooluniformen, huiswerkbegeleiding en examengelden met als resultaat dat de kinderen naar school kunnen en een beroepskeuze kunnen maken waarbij ze dan zelf later op eigen benen kunnen staan. Eén van de meisjes is bijna afgestudeerd vroedvrouw, een ander meisje is kapster geworden, verschillende jongens werken in accommodaties voor toeristen. Veel kinderen verdiepen zicht in de IT en kunnen al eigen computerprogramma's maken.

**- *de wijze van verwerving van inkomsten***

Helaas zijn door de corona tijd donaties zeer schaars geworden en hebben we niet veel kunnen ondernemen. Ook charity middagen/avonden zijn uitgebleven. Verder ook geen hulp meer van de Kiwanis laren, Art Laren, Lions club Hilversum, en Wilde ganzen

**- het beheer en de besteding van het vermogen van de instelling**

Het beheer en besteding wordt gedaan door Mevr A van de Kerkhof, Het Nangoma ziekenhuis is een eigen initiatief van mevr A van de Kerkhof ivm een ongeluk wat ze samen met een vriendin kreeg in de buurt van het plaatsje Nangoma waarbij haar vriendin dodelijk verongelukte en naar het Nangoma ziekenhuis werd gebracht. Mevr Angeli van de Kerkhof heeft zich daarna ingezet om dit kleine verouderde ziekenhuis onder haar hoede te nemen zodat er nu een schoon, mooi ziekenhuis staat met een eigen kinderziekenhuis met de naam Mieke Huigen van de overleden vriendin. Op dit moment draait het ziekenhuis goed en is er nog geen nieuwe inverstering nodig.

In 2019 is geen vrijwilligersgroep uit Nederland naar het Nangoma ziekenhuis afgereisd omdat dit in de planning van 2020 stond. In 2020 zouden we wederom een charityavond organiseren en vertrekken naar het Nangoma ziekenhuis voor onderhoud. Helaas kon dit niet doorgaan ivm corona

Hulp aan de monnik kinderen in Bhutan is ontstaan na ontmoetingen met Queen Mother die om hulp vroeg. Nadat we verschillende kloosters konden bezoeken hebben we de helpende hand geboden.

Voor 2019 was het niet nodig nieuw lesmateriaal te kopen wel zal geld overgemaakt worden uit donaties in de maand december 2020 voor nieuw lesmateriaal.

Hulp aan de kinderruizen in Bangladesh is omdat dit land een schrijnend tekort heeft aan hulp voor kinderen. Na het bezoek en de weet dat we kunnen helpen met een goed resultaat

zien we voor veel kinderen een goede toekomst tegemoet. In 2019 hebben we verschillende malen geld, wat gedoneerd werd, overgemaakt naar de Dutch Bangla family voor opvolgend schoolgeld leer-en lesmateriaal, schooluniformen, huiswerkbegeleiding en examengeld.